

De wolf en de drie biggetjes

Op een dag zegt moeder varken tegen haar drie biggetjes dat het tijd is om voor zichzelf te gaan zorgen en dat ze hun eigen huisje moeten bouwen. Met goede moed en met een knapzak vol eten gaan de drie biggetjes op pad. Ze bouwen hun huisjes aan de rand van het bos. Het eerste biggetje is nogal gemakzuchtig en bouwt even snel een huisje van wat takken en stro. Daarna gaat hij lekker zwemmen en spelen.

O, wat zou hij graag met de andere twee biggetjes willen spelen, maar die zijn nog druk bezig om hun huisjes te maken. Het tweede biggetje maakt een huisje van hout. Het ziet er mooi uit, maar zou het stevig genoeg zijn om hem te beschermen tegen de wolf? Hij vindt het eigenlijk wel prima en gaat ook spelen. Het derde biggetje maakt een huisje van steen, met stevige ramen en deuren.

Pas als de eerste twee biggetjes al heel lang gespeeld hebben, is het derde biggetje klaar. Dan horen ze gegrom en gehuil en zien ze de grote boze wolf aankomen. Snel vluchten ze naar hun huisjes.

De wolf stopt bij het eerste huisje. Met grote kracht blaast de wolf het huisje zo ondersteboven. Het biggetje in het eerste huisje kan nog net ontsnappen en rent het houten huisje van zijn broertje binnen. Daar bibberen ze samen als de wolf bij het huisje komt. Met één klap van zijn staart slaat de wolf het huisje omver.

Geschrokken rennen de twee biggetjes naar hun andere broertje. In het stenen huisje schuilen ze voor de wolf. Met alle kracht die hij in zich heeft probeert de wolf om het huisje omver te gooien. Maar dat lukt echt niet. Hoe hij ook probeert, het huisje blijft stevig staan. De drie biggetjes zijn eindelijk veilig. Totdat de wolf bedenkt dat hij ook door de schoorsteen kan. Hij klimt op het dak en laat zich door de schoorsteen naar binnen vallen.

Maar het derde biggetje had een pan met kokend water onder de schoorsteen gehangen. De wolf viel erin en werd gekookt. De drie biggetjes hadden toen heerlijke soep. De twee biggetjes die snel klaar dachten te zijn, waren zo geschrokken dat ze hun nieuwe huisjes heel erg stevig maakten, net als hun broer. En van de wolf hadden ze geen last meer. Ze leefden nog lang en gelukkig.

Naar een Engels sprookje